

HUMLEBLADET

HumleBladet trykker alle de gode historier



I oktober holdt 2.a halloweenfest i deres klasse.

”Alle havde halloweentøj på. Jeg var en heks og Anisa var også en heks og Noor var en uhyggelig sygeplejerske”

1.a kom og kiggede på os og Arthur, skolens skelet, var blevet væk.

Vi havde også frikvarter og vi fik to slikpinde og en lille smule opgaver. Og så så vi film, den med Drakula. Vi fik chips, smarties og saftvand. Jeg glæder mig til næste halloween”, fortæller Lilje fra 2.a

HALLOWEEN 1 2 A



Humlehøj flytter karakterer

som har bevægelse og sundhed som profil.



personlige og sociale karakterer hos eleverne,

og vi har fokus på dannelsen af eleven ud fra perspektivet, udviklingen af det hele menneske, derfor er positiv elevadfærd og høj trivsel vigtig hos os.

Trivslen giver ro og tryghed, og dette giver igen eleven bedre mulighed for at fokusere på det faglige”, fortæller Dorthe Vilbæk

Skrevet af: ledelsen

Avisen får sit navn

Skrevet af avisteamet

I slutningen af oktober fik Humlehøj-Skolens nye avis sit navn. 5.a fandt på navnet HumleBladet og vandt en kæmpe hyggekasse til klassen.



Avisteamet glæder sig over at der har været så stor opbakning

samt kommet så mange gode bud på avisnavne.

Vi håber at avisen fremover vil få stor succes og skabe masser læseglæde hos alle der læser HumleBladet.

Jul på skolebiblioteket

Det' sørme, det' snart december...

også på Skolebiblioteket på PLC. Kom og se vores flotte nye, deltag i julekonkurrencerne, og lån en julebog med hjem. vi juler fra d. 1.december og frem til d.18.december

Glædelig jul fra PLC





Nyt fra ledelsen

Det er rigtig dejligt at vi nu har en avis på skolen. 5.a fandt et godt navn til den med deres forslag til at kalde den for HumleBladet. Tillykke til klassen med at vinde konkurrencen om det bedste navn til avisen.

Jeg håber det vil blive spændende både for jer elever og jer forældre at læse de artikler som eleverne i de forskellige klasser er med til at lave.

I den kommende tid, vil vi forsøge at sætte fokus på at de gode historier fra skolen kommer ud og bliver kendt. Avisen er et af tiltagene, men der er også blevet arbejdet med Aula-hjemmesiden som er blevet rigtig flot nu. Du finder den ved at skrive Humlehøj-Skolen på nettet, så skulle dette link gerne dukke op: <https://humlehoj-skolen.aula.dk>

COVID-19 er stadig til stede i samfundet. På skolen arbejder vi ud fra de retningslinjer der er meldt ud. Det vil sige

at eleverne stadig skal holde afstand og at håndhygiejnen er i fokus. Udeområderne er stadig inddelt i forhold til afdelingerne. Byordningen i overbygningen er stadig ikke i gang, heldigvis har eleverne mulighed for at købe mad i madboden.

Der skal bruges mundbind når man skal i halterne og på ture med bus, og nogle medarbejdere har valgt at bruge visir.

Hverdagen er på alle måder præget af COVID-19. Vi må alle rette os efter de retningslinjer der er meldt ud, også selvom man som elev kan synes det er irriterende.

Som forældre vil jeg godt bede jer om at huske at melde til skolen, hvis jeres barn skulle være blevet testet positiv for COVID-19. Hvis jeres barn har symptomer, er det vigtigt at I beholder det hjemme og sørger for at barnet bliver testet. I skal, når I har fået testresultatet, skrive til os hvad resultatet blev. Ved en negativ test, skal skolen også have besked.

December måned nærmer sig. Juleklippedagen bliver anderledes i år, men skolen skal nok blive pyntet. Juleafslutningen i år bliver ikke med nogen fælles afslutning, derfor får eleverne fri kl. 11.30 og da åbner SFO og Klub også.

Efter jul starter skolen igen mandag d. 4. januar.

Med venlig hilsen



Dorthe Vilbæk
Konstitueret skoleleder
Humlehøj-Skolen

VENSKAB I 4.B

Efter nogle uger på mellemtrinnet skrev vi i fællesskab dette essay. Vi synes selv, at det blev ret godt

>>> **Hvad nu hvis et venskab kun var et ORD.**

Så kunne man skrive det med en blyant. Hvilket venskab ville det så mon være?

Jeg tænker, at det kunne være et tegnevenskab. Jeg forestiller mig et venskab, hvor man tegner på et stykke papir. Man sidder sammen og tegner gode ting.

Man tegner venner, som leger på legepladsen. Man tegner hjerter. Man tegner blomster. Man tegner glade ansigter.





Fordi det er så vigtigt at have gode venner, så undrer jeg mig over, at man nogle gange skændes lidt med dem, man godt kan lide. Jeg tænker, at det er fordi, man ikke ved, hvad man skal lege, eller fordi man ikke er enige om en leg. Hvad nu hvis der ikke fandtes skænderier, så kunne man være *best friends for ever*. Ingen ville blive kede af det, og alt ville være godt. Men sådan er det jo bare ikke. Det gode ved små skænderier er, at man bliver gode venner igen. Man bliver rigtig glad, og så får man lyst til at købe en kat. Ej, sikke noget pjat. Man får selvfølgelig lyst til at lave lektier sammen og skrive med blyant. Jeg tænker, at man ville tegne et billede af et godt venskab. Et skab fyldt med sjove, gode venner, der holder af mig.





Venskab er et meget ærligt, meget særligt og kærligt ORD. <<

Skrevet af: 4.b

Hvilket tal er jeg?

		50
		33
31	52	

	=	_____
	=	_____
	=	_____

0.A på Naturskolen



Den 30. september var børnene fra 0A på tur til Naturskolen Egetofte.

Vi kørte med bybus derud og det var en særlig oplevelse for 0. klasse. Vores naturvejleder hed Tobias og han var super god. Vi startede med spise madpakker og Tobias spurgte hvilke dyr de kendte. Forud for vores besøg har set forskellige film om musen, ræven 0.a

På opdagelse i skoven

Da vi var færdige med at spise madpakker, tog vi på opdagelse i skoven. Vi fandt bla mange skarnbasser og hestemøg. Tobias fortalte os, at skarnbasserne elsker at spise hestemøg, og det er derfor de kaldes for skarnbasser. Når



skarnbassen finder noget hestemøg, så triller den en kugle og flytter kuglen med bagkroppen hen til et sikkert sted. Så har den mad til et stykke tid. Vi så også en masse grævlingehuller. Det var en super dag.

Skrevet af 0.a

Indskrivning 0. klasse til sommer 2021



I starten af januar 2021, sender vi informations skrivelser ud fra Skoleafdelingen til alle forældre med børn, som skal indskrives til skoleåret 2021/2022. Link til indskrivning sættes på Sønderborg Kommunes hjemmeside.

Vi vil gerne være behjælpelige med indskrivningen og holder kontoret åbent i uge 3, tirsdag og torsdag fra kl. 14 – 18:00. De dage kan I også komme forbi og få en snak med skolens ledelse.

Har I spørgsmål om valg af skole, eller andet som I gerne vil have svar på, så kontakt os endelig.

I må også gerne ringe for at aftale en samtale med vores konstituerede skoleleder Dorthe Vilbæk.

KLUB HUMLE & SFO HUMLEHUSET

Skrevet af Klub og SFO'en

Efteråret har budt på forskellige aktiviteter i SFO og Klub. Vi har været aktive både ude og inde.



I december laves der julegaver i det kreative værksted... ”så vi håber der kan holdes på hemmeligheder” fortæller Ulla fra SFO'en.

I værkstedet har børnene også fremstillet pindsvin, nøgleringe, smykker og meget mere. En gang månedligt har vi Humle disko. Vi har både lysshow, røg og høj musik. Vi har forskellige konkurrencer i diskoteket, hvor man kan vinde en præmie. Der er altid en masse gang i den til disko.

HumleBio, skærmdag, bowling og svømmehal er nogen af de andre fantastiske aktiviteter vi har på månedsplanen.

Månedsplanen sendes ud på AULA hver måned, så I kan følge med i hvad der sker.

Hvis du har lyst til at deltage i disse fantastiske aktiviteter og være sammen med dine venner imens, så kan du melde dig ind i SFO eller Klub på pladsanvisningen via borger.dk

Kan du regne den ud?

$$\begin{array}{l}
 \text{3 ice cream cones} + \text{3 ice cream cones} + \text{3 ice cream cones} = 60 \\
 \text{3 ice cream cones} + \text{2 bicycles} + \text{2 bicycles} = 40 \\
 \text{1 bicycle} + \text{2 trampolines} + \text{2 trampolines} = 26 \\
 \text{2 ice cream cones} + \text{1 bicycle} \times \text{1 trampoline} = ?
 \end{array}$$

5.a´s lejr tur til Kerteminde

5.a har været på lejr tur i Kerteminde i 3 dage. Den 21. september kl. 10 skulle klassen mødes på skolen for at vente på vores bus. Da bussen ankom til skolen, fik vi mundbind og sprit af vores lærere. Bussen kørte os til Ladbymuseet, hvor vi så en kopi af Ladbykongens skib og hans grav. Vi lærte om vikingerne, og vi fik at vide, hvad Ladbykongen havde med sig i graven. Vi lavede lys af bivoks. Det var meget spændende at besøge museet. Vi havde mundbind på under hele besøget. Efter museumsbesøget kørte vi med bussen til Kerteminde Camping, hvor vi blev indlogeret i vores hytter. Vi havde 6 hytter i alt. Hytterne var super gode. Vi gjorde vores senge klar, legede på legepladsen og hyggede os. Vi fik lov at købe i butikken på campingpladsen. Vi fik aftensmad fra et pizzeria, og vi havde selv valgt, hvad vi ville spise. Da vi havde spist og ryddet op, skrev vi dagbog. Vores telefoner blev taget fra os kl. 20 - 8, så vi skulle nå at ringe hjem og sige godnat. Om tirsdagen blev vi vækket kl. 8 og så spiste vi morgenmad. Efter vi havde spist morgenmad, tog vi afsted til Fjord & Bælt. På Fjord & Bælt lærte vi om sild, og vi skar en sild op og så hvad der var inde i den. Vi så marsvin og sæler blive fodret og trænet. Det var meget spændende at se, hvad dyrene kunne, og hvordan de blev trænet. Vi skulle også have været på sejltur og lave undersøgelser, men det



blev aflyst, fordi skibet var i stykker. I stedet for gik vi rundt på Fjord & Bælt, hvor vi følte på dyr og hørte sildeprutter. Vi skulle også lave en efterlysning af et dyr fra Fjord & Bælt. Da vi kom op i byen, fik vi en stor is, som erstatning for sejlturen. Vi fik lov at gå lidt rundt i byen, inden vi skulle hjem til campingpladsen, og nogen købte små gaver. Da vi kom tilbage til campingpladsen, hyggede vi os, og vi fik igen selvvalgt mad fra pizzeriaet. Gitte havde skrevet et brev til os, som vi svarede på og afleverede til Helle og Micky. Det var en lang dag, hvor vi igen havde mundbind på det meste af tid

Om onsdagen skulle vi pakke vores kufferter, fordi vi skulle hjem den dag. Vi skulle også gøre rent i hytterne. Men før vi tog hjem, skulle vi på Johannes Larsen museet. På museet skulle vi have et tegnekursus, hvor vi skulle tegne en bestemt ting i Johannes Larsens smukke have. Det var et fantastisk tegnekursus. Vi fik meget ros af dem, der arbejdede på museet, og af dem der havde betalt for at komme ind på museet.

Vi fik også ros, fordi vi bar mundbind under hele besøget. Da undervisningen på museet var slut, skulle vi spise frokost, til frokost foran møllen. Til frokost fik vi kyllingesandwich. Bussen hentede os kl. 12, og turen gik hjemad. Nadin, Sarah, Victoria og Zelina fortæller "Vi havde den bedste lejr tur i hele verden, fantastisk og mega god!"

Skrevet af 5.a



Graffitinavne i 4.a

Vi har i 4.a lavet nogle rigtig fine graffitinavne i billedkunst med vores lærer Birgit. Først skulle vi skrive vores navn rigtig pænt. Så skulle vi skrive det med store blokbogstaver. Bagefter skulle vi lave nogle graffitiformer på navnet og store skygger. Til sidst skulle vi farve dem med flotte farvestrålende farver.

Det var rigtig sjovt at lave graffiti og nu pynter det flot på vores dør til vores klasseværelse. Vi vil helt klart anbefale andre at lave noget lignende. Prøv at se, hvor flotte vores graffitinavne er og hvor flot det ser ud på vores dør.

Skrevet af: Josefine og Dlyar, 4.a

6.A På tur til Natursko- len på Kær.

Den 22. september var 6.A på Naturskolen på Kær.



Vores tur startede med en dejlig cykeltur derop. Da vi kom derop, blev vi modtaget af ca. 5 Naturvejledere som arbejder her i Sønderborg Kommune. Efter vi blev introduceret, gav vejlederne os en småkage som vi kunne smage hvis vi turde. Det var en småkage med melorme i mange af os smagte på den men de fleste kunne ikke spise dem færdige.

Bagefter så skulle vi ud til vores første station hvor vi skulle fange insekter med en net. Inden vi begyndte, fandt en fra vores klasse en hvepseedderkop i græsset. Vi fandt også mange skorpions-fluer og andre små dyr. Vi havde et lille forstørrelsesglas hvor vi undersøgte dyrene, kiggede på dyrene og fandt ud af hvilke arter de var.



Rødmus

Efter vi fandt insekter, skulle vi hen til en skov hvor vi skulle kigge på 5 musefælder. I de musefælder vi kiggede på, var der ikke nogen mus, men dem før os havde fundet en Rød-mus heldigvis var det nogle uskadeliggørende musefælder, og vejlederne beroligede os med at fortælle at musen de havde fanget nok skulle komme ud i naturen igen. Vi fandt ud af at bare 2 mus kan blive op til over 1000 mus om året.

Bagefter skulle vi finde ting i skoven. Vi fandt kun 1 frø som hedder Butsnudet frøen, det var ærgerligt da vi håbede at finde flere dyr. Da vi kom tilbage fra skoven, skulle vi spise madpakker og slappe af



inden vi skulle videre. Efter vi havde haft en lille spisepause, skulle vi hen at se på 2 løvfrøer, hvor der var en mor og en unge.

Vejlederen sagde vi skulle lave noget som måske ville være lidt grænse overskridende for nogle. Vi skulle nemlig grave i ko-afføring, så efter vi havde fået en skovl og en spand skulle vi bare ud på marken og samle ko-afføring i spanden.

Derefter gik vi tilbage hvor vi fik noget vand i spanden, vandet skulle nemlig få møgbillerne til at komme op til vandets overflade. Vi brugte skeer til at fiske billerne op med, og putte dem i et glas.



Møgbiller

Bagefter skulle vi ned til en dam og fiske efter vanddyr. Vi fandt fx mange snegle og salamandere som vi kunne have i en lille bakke med vand, efter vi havde fisket et stykke tid, skulle vi selvfølgelig slippe vanddyrene fri igen. Derfor var det også en god ide at have gummistøvler med for mange af os kom til at træde i noget som var meget dybt og blev meget beskidte. Nede ved dammen var der mange guldsmede så man skulle lige passe lidt på.

Efter vi havde fisket et stykke tid, skulle vi tilbage til vores cykler, hvor vi fik sagt farvel til naturvejlederne. Så efter en lang dag i naturen skulle vi hjem. Vi tog en lang omvej men der var heller ikke så meget trafik, så vi fik en hård men sjov tur hjem. Efter vores mening synes vi det var dejligt at komme ud i naturen og opleve insekterne og dyrene. Det var også sjovt da det var vores første cykeltur med klassen.

Skrevet af 6.a

Caspers farvel.

En dag efter idræt samlede Casper 3.a og 3.b. Så fortalte han at han havde en dårlig nyhed til os. Han sagde at det var hans sidste uge på skolen. Så besluttede klassen at vi skulle lavede et surprice party. Så vi pyntede klassen med guirlander og pomponer og vi samlede bordene, så vi kunne sidde sammen.

Det blev meget flot i klassen, der var meget hyggeligt.



Næste morgen kom vi meget tidligt i skolen vi fik lederen til at snakke med Casper så vi kunne blive klar i klassen. Pludseligt sad Casper ved skrivebord vi blev meget sur så sagde vi at han skulle gå. han gik op på kontoret. Han var der op på kontoret. Så Kom Casper i klassen. Så råbte vi Farvel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Og vi fik kage af vores lære Pernille og saft af Karina og vi gav mange gaver til Casper. Vi legede stop-dans, så spiste vi sammen.

Nu ønsker vi det bedste for Casper med det nye job

Skrevet af 3.a

Efterårs- foldemapper i 1.b

Skrevet af 1.b



1.B. har arbejdet med efteråret i fagene N/T, dansk, musik og billedkunst.

Vi har snakket om efterårets farver og lyde; Hvad der sker med naturen, vejret og dyrene, når det bliver efterår. Så har vi også snakket om, hvad kan man lave i efterårsmånederne. Dette er blevet samlet i en flot foldemappe om efteråret.



7. klasserne på ”ryste sammen” tur

Genner Highpark

Os tre syvende klasser var i Highpark. Vi tog kører turen til Aabenraa med bus.

Highpark er et sted hvor man kan klatre i træer og svæve med sværge bane, i ca. 25 meters højde. En af de længste svævebaner er ca. 100 meter lang.

Da vi ankom til Highpark, blev vi taget godt imod. Vi fik givet noget udstyr, vi skulle tage på. Vi fik fortalt alle regler, også blev vi sat i gang. Først kørte vi igennem en prøvbane, så vi kunne se hvordan det var. Så var vi ellers klar til de andre baner. Der var en hvid, grøn, rød, blå og sort. Hvid var den nemmeste, og sort var den sværeste. Mange startede med den hvide, mens andre turde starte med den grønne. Der var også et par stykker der hang fast ude på svævebanen, og havde brug for hjælp, men alt i alt var den rigtig fed og sjov oplevelse.

Danfoss Univers

Før efterårsferien skulle vi en tur til Danfoss Univers, hvor vi blev delt op i grupper for at prøve forskellige aktiviteter som vi selv kunne bestemme. En af de aktiviteter som vi gik igennem var den Blå kobbel.



Hvor man fx kunne opleve indersiden af en vulkan, eller hvor man kunne komme ind i et sted hvor det forstillede at væggene var lavede af is og der var også falske pingviner. Vi kunne også lave en kort film med nogen små figur, eller se en forestilling med en mand som lave et eksperiment. Eller så kunne man prøve Segway.



En af det sjoveste aktiviteter som vi fik lavede, var at klatre. der vi skulle op og klatre så fik vi nogen seler på så man ikke kunne falde. Bag efter skulle vi op i stativet, hvor der var mulighed for at prøve svævebaner og gå på

nogen reb.

Vi synes at det var virkelig sjovt at være der over for der var mange ting at prøve så vi anbefaler det til andre.

Lasergame & promillefodbold

7 årgang var ude ved Paintball & Lasergames Deluxe, der ligger i Sønderjylland i nærheden af Aabenraa.

Da vi ankom til lasergame, fik vi nogle instruktioner om, hvordan det foregik. Vi fik nogle laservåben, og vi blev delt op i hold. Det var drenge mod pigerne. Der var fire runder på tre forskellige baner. Den første runde foregik på en borg, hvor vi havde, hver vores baser, hvor vi kunne lade vores våben op, og få liv. Man havde fire liv. Det hold der døde færrest gange vandt. Det var sjovt og svært. ville tabe.

Anden runde foregik på en bane med en masse huse. Man skulle et flag op i midten, det hold der havde flaget op til sidst vandt. Den runde vandt pigerne også.

Så var der spisepause. Man kunne købe sodavand, og man måtte gå rundt og lave det man ville. Så var det tid til tredje runde. Der skulle vi være på den bane med borgen igen. Der havde man kun fire liv og kunne ikke få nye, hvis man døde. Den runde vandt drengene



Fjerde runde stod der 2-1 til pigerne, og der var tid til finalen. På banen var der 10 huse, og den skulle man erobre, ved at der var flest fra ens hold inde i et hus. Det hold der havde flest erobrede huse vandt. Det var pigerne der vandt. Vi fik taget et billede, hvor pigerne stod oven på drengene.

Bagefter skulle vi spille fodbold med promille briller. Promille briller gør at man ser meget mærkeligt, og når man går, ser man fuld ud. Det vandt drengene.

Skrevet af 7 klasserne.

Den kreative



3a har i håndværk og design lave regnbuer. Sådan laver man dem.

Du skal bruge:

- 154 cm strik
- Lineal eller målebånd
- Saks
- Garn i 7 farver
- Limpistol

Sådan laver man en regnbue:

1. klip strikket i 7 stykker på 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 cm.
 2. sno farvet garn omkring strikket. Start og slut 2 cm inde på strikket. hver strik må ikke have samme farve.
 3. hæft garnet med en lille dut limpistol.
 4. Start med at lime strikket på 20 cm på strikket der er 19 cm. Fortsæt til du har limet alle 7 strikket sammen.
- Så er man i færdig

Elevrådet på Humlehøj-Skolen

Her på Humlehøj-Skolen har vi et elevråd, der arbejder for at gøre skolen til et bedre sted at være for elever.

I elevrådet sidder vi 2 fra hver klasse i overbygningen, så faktisk er vi hele 16 personer om at gøre skolen til et bedre sted, på den måde samarbejder vi bedst.

Hvordan bliver man elevråd?

Det gør man fordi man bliver valgt af ens egne klassekammerater, der vælges en pige og en dreng, som følgende ville kunne tage ansvar.

Hvordan vælges formand og næstformand?

Formand og næstformand bliver valgt af hele elevrådet, man vælger dem man mener er bedst til at tage vores ønsker med videre, samt opfylde dem.

Ting vi har gjort for humlehøj – Skolen

En af de ting som vi har fået styr på, er skraldet på vores skole. Vi elevrådet har nemlig delt 3 skraldespænd ud i hver klasse på skolen,

sådan så man nemmere på den måde kan sortere skraldet.

En ting vi også har gjort, er at vi har fået nogle sofaer, som vi så har samlet, og nu står de ude i vores aktivitetsrum. På den måde har vi fået et mere hyggeligt aktivitetsrum. Så er der også en millionpulje, der skal vi sørge for at søge om nogle penge, sådan så man får andre aktiviteter ude i gården, det kunne være en ny multibane, eller nye rutsjebaner

Der er masser af forskellige ting vi har gjort, som vi er meget stolte af.

Skrevet af elevrådet

HVOR MANGE JULENISSEER KAN DU FINDE?



En dejlig start på dagen



Skrevet af 1.a



En stille og behagelig stemning er hvad man møder, hvis man træder ind af døren i 1.a om morgen før klokken ringer 08.00. Elever sidder stille og roligt og læser i deres læsebog.

”Vi har indført stille læsning i klassen da det giver en rolig start på dagen samtidig med at det giver eleverne en mulighed for at klargøre sig til timens start.

Man er aldrig udlært læser. Det er en disciplin, der skal trænes/vedligeholdes gennem hele sin skolegang, ja gennem hele livet og jo mere man øver sig, jo nemmere bliver det at læse. Læsning er en vigtig forudsætning for at tilegne sig oplevelser, viden og indsigt i alle fag. Fortæller Sara som er klasselærer i 1.a

Energipatruljen på Humlehøj-Skolen



Elevrådet på mellemtrinnet er også energipatrulje. Vi har snakket om affaldssortering, energi og CO₂. Energipatruljen skal fra 1. december gå rundt i klasserne, hvor de tjekker om lyset er slukket, smartboard er slukket

Vi håber, at alle klasser bækker op og vil være med til at hjælpe energipatruljen. Vi har gule bluser på, når vi går rundt og kontrollerer.

Skrevet af energipatruljen

Måske skulle jeg ikke have valgt Rema 1000 som praktikplads...

Hvor skulle jeg vide fra, at jeg skulle møde klokken 6 om morgenen, og at jeg skulle vaske deres klamme flaskeautomat.

Af Nejra Isakovic, 9.C

For nogle uger siden, var jeg i praktik hos Rema 1000. Når jeg kigger tilbage på det, kan jeg godt se, at jeg måske skulle have tænkt lidt mere over, hvor jeg ville være.

De fleste bruger praktikugen, til at finde ud af, hvad de vil være, når de bliver ældre. Andre bruger praktikugen til at få et fritidsjob. *Jeg var en af dem der, bare brugte praktikugen, til at få et fritidsjob. Det kan jeg godt fortryde lidt nu, når jeg ser tilbage på det.*

Da jeg møder op på arbejde, KLOKKEN 6, om morgenen, kunne jeg godt fortryde, at jeg valgte Rema 1000. Min chef havde nemlig valgt, at jeg skulle arbejde 7 timer hver dag, så jeg skulle ca. arbejde 38 timer hele den uge. Han ville nemlig gerne have, at jeg fik et indblik i, hvordan en normal arbejdsuge så ud for ham.

Ugen gik egentlig ret hurtigt, med at fylde varer op på hylderne og trimme butikken hvert andet sekund, men det var faktisk det nemmeste. En af dagene fik chefen mig til at vaske deres klamme flaskeautomat. Da jeg så står ude i butikken og vasker den der flaskeautomat, kommer der en ældre dame hen til mig og spørger, om jeg snart er færdig, fordi hun skal aflevere nogle flasker – så pinligt.

For at være ærlig, så tror faktisk heller ikke at jeg vaskede den ordentligt, for den bippede resten af ugen.

Det var ikke fordi, at min oplevelse i Rema 1000, var dårlig eller noget, jeg tror bare ikke at jeg havde forventet, at jeg skulle arbejde så længe hver dag.



Jeg forventede nok bare, at jeg skulle sætte varer på plads, og rydde lidt op i butikken. **Men hey**, jeg har i hvert fald lært at trimme en butik.

Jeg valgte nok egentlig også kun Rema 1000, fordi at min søster arbejder der, og hun havde også sagt, at det var et helvede, så jeg ved ærlig talt heller ikke selv, hvorfor jeg valgte Rema 1000. Jeg ville nok bare vise, at jeg var sejere end hende, og kunne klare at arbejde 7 timer om dagen.

Jeg havde også overvejet, om jeg skulle prøve at være i praktik hos en tandlæge, men jeg syntes at det var for pinligt, at tage derover og spørge selv. Jeg var nok bare en bangebuks, og tænkte ikke så langt ud i fremtiden, og valgte det nemmeste valg. Hvis nu jeg havde valgt at være i praktik hos en tandlæge, så havde jeg måske også en bedre idé om hvilket gymnasium jeg ville på, og hvilken uddannelse jeg skulle tage. For det er også lige om lidt, jeg skal have truffet den beslutning. Det stresser mig faktisk også lidt.

Det jeg prøver at sige er, at man nok skal overveje sin praktikplads i længere tid, og ikke bare tage den nemmeste mulighed. Man skal tænke på sig selv og finde ud af, hvad man vil, og hvad man vil leve af, når man bliver ældre. Men nu er praktikugen ovre, og jeg kan ikke gå tilbage og ændre mit valg.

Det eneste jeg kan gøre nu, er at hvis jeg engang i fremtiden skal vælge en praktikplads igen, så ved jeg at jeg skal tænke mere over hvad jeg ender med at vælge.

ANSØGNING

SPORTSKLASSENE PÅ
HUMLEHØJ-SKOLEN

 SPORTSKLASSENE_HUMLEHØJ

 SPORTSKLASSENE PÅ HUMLEHØJ-SKOLEN



HUMLEHOJ-SKOLEN.AULA.DK



DU ER ET SPORTSTALENT

- OG VIL GERNE HAVE MULIGHED FOR AT BLIVE ENDNU BEDRE TIL DIN SPORT.

SÅ ER SPORTSKLASSENE PÅ HUMLEHØJ-SKOLEN MÅSKE NOGET FOR DIG. HER BLIVER DU EN DEL AF ET TALENTUDVIKLINGSMILJØ, HVOR DU KAN UDVIKLE DIG SPORTSLIGT, PERSONLIGT OG FAGLIGT.

TILBUDET ER FOR ELEVER MED TALENT FRA ALLE SPORTSGRENE, OG ER DET TILBUD TIL DE TALENTER, DER I FORVEJEN TRÆNER MEGET.
VI OPTAGER ELEVER PÅ 7. – 9. KLASSETRIN.

ER DU INTERESSERET I AT FINDE UD AF MERE, SÅ KIG PÅ VORES:
HJEMMESIDE – HUMLEHOJ-SKOLEN.AULA.DK – HER FINDER DU OGSÅ ANSØGNINGSBLANKETTEN.

FRIST FOR ANSØGNING ER: TORSDAG D. 19. DECEMBER 2020.

Hvorfor ikke gøre en god indsats

Hvem kunne vide, at folk ikke prøver at give et godt indtryk i deres

Du kender det sikkert godt, du er lige stået op og gør dig klar til skole. Jeg gør mig klar til skole og lige i dét, jeg går ud ad døren husker jeg at det er praktik uge. Hvis du stod udenfor mit hus, ville du se en lille, asiatisk dreng, der løb som om han var The Flash ud til cyklen og cyklede afsted. Grunden til jeg skyndte mig var, fordi klokken var 8:50. Mødetiden var klokken 9 og jeg havde sagt til mig selv, at jeg skulle vise initiativ. **Min plan for praktikugen var, at jeg skulle få et fritidsjob** og jeg tror ikke chefen bliver så glad, hvis man kommer for sent på den første dag.

Jeg cyklede, som en gal og ankom til Jysk klokken 8:55. Dagen var virkelig ikke hektisk og jeg fyldte bare varer op, mine kollegaer fortalte mig, at det var en af de mest døde dage, de havde oplevet. Der var ikke så meget at lave den første dag og den anden dag var bare mere af det samme, hvor vi skulle lave optælling af varer. Om onsdagen imens en af de andre og jeg var i gang med rullemadrasserne, nævnte han at de manglede nogle weekendsælgere.

Det var præcis det, jeg ledte efter og han fortalte mig, at jeg bare skulle spørge chefen. Det gjorde jeg og han sagde, at det ikke var et spørgsmål om, om jeg fik jobbet, men om hvornår jeg skulle starte. Jeg blev selvfølgelig glad, men så opstod et spørgsmål i mit hoved. **Spørgsmålet var at, hvorfor ikke gøre en god indsats?** Fordi I løbet af ugen havde de andre fortalt mig, at mange af de andre praktikanter, de havde haft, ikke havde gjort, hvad de skulle.



Det giver virkelig ingen mening i mit hoved, at en person søger et sted, hvor de skal arbejde på en arbejdsplads og ikke i det mindste prøver. Du viser ikke kun et dårligt eksempel af dig selv, men også den skole du går på. Jeg prøvede at gøre alt hvad jeg kunne, for at de kunne lide mig, selvom jeg kom til at lave nogle fejl. **F.eks. tabte jeg støvsugeren ned af en halvtredstrinstrappe og jeg kom til at slukke alle lysene i Jysk, så det blev helt mørkt.** Jeg ville også bare havde været glad, hvis han havde givet mig en god bemærkning, som jeg kunne bruge til et andet fritidsjob, men i stedet er der nogle praktikanter, der bare er dovne og ikke laver en skid. Hvad er dog det værste der kan ske, hvis man prøver? Jeg fik personligt kun gode ting ud af det. Nu ved jeg, at jeg altid skal være imødekommende, have et smil på læberne, hvordan man hilser på kunderne, skærer voksdug, står ved kassen og masser af andre ting, jeg kan bruge i fremtiden. Alt det lærte jeg på bare en uge.

Hvem ved, en dag bliver jeg måske CEO af Jysk, fordi jeg var i praktik i en uge. Hvis du er i Jysk en dag, finder du mig ved voksdugene, så skal du bare spørge mig og så skal jeg nok give dig et godt tilbud.

Erhvervspraktik: Flop eller den bedste oplevelse til dato?

Af Gentrit Zeneli, 9.C

Du kender det sikkert godt, du sidder i dine egne tanker, og lige pludselig hører du noget der fanger din opmærksomhed, som et lynnedslag, og du vågner chokeret op. *"I skal jo i erhvervspraktik 9C"*.

Altså erhvervspraktik er jo fint nok, men det er meget individuelt hvilken holdning man har til det efter oplevelsen, fordi man har været forskellige steder, oplevet forskellige ting og mødt forskellige personer. Jeg kan huske præcis hvad der gik igennem mine tanker, da jeg fik at vide, at jeg skulle søge praktik: *Luksus jeg skal ikke i skole!*

Der gik heller ikke mange sekunder, før tankerne flyttede sig som en storm, hvor skal jeg søge? Føtex? Nej det er da for kedeligt, jeg gider da ikke bære ting for dem og ligge dem på forskellige hylder, som en slave fra Afrika i 1700-tallet, hvad med børnehaven? Ja, altså børn er jo dummere end en papkasse, så det kunne da være sjovt at få brugt noget krudt der, i

hvert fald så længe jeg ikke er navngivet Jeppe Kofoed. Jeg kom forholdsvis hurtigt til en konklusion: *Det skulle være en børnehaven, og det blev det.*

Jeg var faktisk ikke særlig nervøs, men nervøs nok til, at jeg kom 10 minutter tidligere end arbejdsplanen, så jeg kunne give et godt førstehåndsindtryk. Det begreb der passer godt til den første arbejdsdag, var *akavet*, pædagogerne kiggede i smug for at se om, jeg faktisk udførte mit arbejde.

De havde nærmest gang i et helt spionarbejde, og imens sad jeg nervøst, og prøvede at lære børnene, at man faktisk skal klare puslespillene, og ikke bare gå videre til den næste, uden at være færdig. Børnene fik ret hurtigt et tæt bånd til mig, og klistrede sig op af mig, og det havde sine konsekvenser. Når man var for sød mod børnene, følte de sig frie nok til at gøre grin med mit navn, og så flække af grin, som var det jordens højdepunkt. Børnene kunne også give et par dask en gang imellem, men ellers var de søde nok. Man kunne godt mærke, at man lige skulle vænne sig til tingene, fordi man ikke kendte til stedet, f.eks. havde de et sted, de kaldte "tumleren", og børnene spurgte mig om

de måtte tage derned, og jeg havde ingen ide om hvad det var, så jeg måtte spørge spionerne om hjælp. Nogle gange kunne jeg godt være forvirret og have et par fællestræk med Mr. Bean.

En anden ting man også kunne tage op er lektier, for jeg føler ikke, at man skal få lektier fra skolen i en praktikuge, for det var da stressende, at efter jeg havde passeret børn, som alligevel er et hårdt psykisk arbejde, at jeg så skulle hjem og lave lektier 2-3 timer.

Nu har jeg jo talt spionerne ned, men de var faktisk meget søde. Man kunne nemt føle sig efterfulgt, men ser man det også fra deres vinkel, kan man jo godt forstå det, fordi de syntes sikkert det var interessant at se om en 15-årig dreng var egnet til at tage ansvar. Det må de have lagt mærke til at jeg gjorde, efter deres meget organiseret spionarbejde, og nok af den grund stoppede deres spionarbejde stille og roligt, så den arbejdskarriere måtte de ligge på hylden. Jeg kunne så begynde at føle mig mere fri og ikke tænke på om jeg gjorde noget forkert, og dermed slippe for at have svedige hænder.

Skulle jeg give en bedømmelse på min praktikoplevelse fra 1-10 ville jeg give et stabilt 7-tal, og klart anbefale det, men man skal dog huske at vælge noget, man tænker ville interessere en

”Butiksassistent, det jo nemt nok eller hvad?”

Praktik i 9. klasse var for mig ikke det helt store. Jeg fandt hurtigt ud af, at dette ikke ville afgøre, hvad jeg ville være som voksen alligevel. Jeg lavede hurtigt en aftale med min gamle nabo, som lød på, at jeg skulle med ham til Vejle og hjælpe i hans tøjbutik. Jeg tænkte, at så kunne jeg da lige få testet, om det kunne være sådan noget, jeg skulle have som fritidsjob. I starten var det ikke noget specielt. Jeg skulle jo bare sælge noget tøj, så det ville være en af de nemme uger. Ugerne gik og pludselig var der ikke lang tid til, at jeg skulle afsted. **Bundærligt så troede jeg, at det ville være nemt og hyggeligt at stå der bag kassen og drikke noget kaffe.**

Mandag morgen klokken 08:15 kørte vi fra Sønderborg og var i Vejle cirka klokken 09:30. Vi skulle åbne butikken klokken 10, så vi havde lidt travlt, idet vi skulle have åbnet dørene og kørt alle stativerne ud. De første par timer på sådan en mandag er der ikke særlig mange kunder og generelt ikke mange på gågaden. **Det er der, man laver meget af det arbejde som man ikke ser udefra.** Noget af det man gør mest, er at åbne alle de kasser, der kommer hver mandag klokken 10, hvilket er lidt stramt i længden. Hvis man vil sælge tøj, så skal det jo også ligge på hylderne, så det er rimelig vigtigt at få det ud i butikken.

Alt er ikke så nemt som når man ser det udefra, fordi hver gang der kommer nogle ind i butikken, er det vigtigt, at man er til stede og ikke er i gang med alt muligt andet. Kunden skal ikke tænke, at

”Alt er ikke så nemt som når man ser det udefra, fordi hver gang der kommer nogle ind i butikken, er det vigtigt, at man er til stede og ikke er i gang med alt muligt andet. Kunden skal ikke tænke, at man ikke er klar til at hjælpe eller ikke rigtig gider at hjælpe.”

man ikke er klar til at hjælpe eller ikke rigtig gider at hjælpe. Det betyder, at man f.eks. ikke spiser, hvis der er kunder, og man bruger heller ikke sin mobil eller hænger ikke over disken. Man når ikke at pakke alle de pakker ud på 3 timer, det tager flere dage. Til gengæld værner man sig lidt til det, og tiden går jo hurtigt, for der sker mange ting i sådan

en butik. Så kommer der lige en forsikringsmand den ene dag og en mand, der vil sælge alarmer til butikken, den anden dag. Det tager også tid, så man når ikke alle de ting, man gerne vil, når butikken ikke er fyldt med kunder. Inden man ser sig om, er det lukketid klokken 17:30. Så skal alle stativerne ind og parasollerne låses fast.

Derefter skulle vi gå hen til Jonas' nye lejlighed og var hjemme kl. 18,

og jeg kan godt love jer for, at den følelse det er at få skoene af og sætte sig i sofaen, det er en af de bedre. Men samtidig var tiden faktisk gået hurtigt, og det havde været spændende at se, hvordan det rigtigt er i sådan en butik.

Tirsdag og onsdag minder lidt om mandag med at pakke ud og få tøjet ud i butikken. Torsdag lidt det samme, men der kommer også flere kunder når man nærmer sig weekenden. Fredag skal man gerne være færdig med at pakke ud, for der kommer der mange kunder. Folk har fået weekend og forældrene er måske lidt ekstra gavmilde på en fredag. Da jeg kom hjem fredag aften, var jeg godt smadret, men samtidigt var det gået sindssygt hurtigt og det havde været sjovt at opleve en butik indefra.

Af Thomas Jensen, 9.C

Min erhvervspraktik – den bedste uge i mit liv

Af Julie Schou, 9.c

Min uge som sygeplejerske hos læge Peder Pilgaard var den bedste uge i mit liv. Jeg var der som sygeplejerske og skulle følge en sygeplejerske. Jeg fik lov til at se så mange ting, som jeg ikke havde regnet med. Ikke kun at se blodprøver og rense sår – nej, nej, også at være med inde og se en mand få skiftet kateter. Jeg oplevede så mange ting tæt på. Den ene dag var lidt mere sørgelig end den anden. Jeg får lov til at komme med ind, da lægen skal fortælle denne dame, at hun har livmoderhalskræft. **Det kunne man godt mærke kom lidt ind under huden**, på en eller anden måde, uden at jeg kendte denne dame.

Samme dag fik vi et opkald fra en af patienternes sambo om, at patientens kæbe var begyndt at hænge, hans syn flimrede og han savlede ud af munden. Lægen var egentlig på vej derud, men pludselig får vi et opkald mere fra samboen om, at det går stærkt nu og at hans tilstand var blevet værre. De besluttede derfor sammen, lægen og sygeplejersken, at der skulle sendes en ambulance med det samme.

Jeg fik lov til at gøre mange ting i forhold til, hvad jeg havde troet. Jeg fik lov til at tage en blodprøve og

sende den afsted og stikke en patient i hånden og måle patientens kolesteroltal. Jeg var også tit selv ude og tjekke urinprøver. Så satte de mig til det, hver gang der kom en ny. Jeg prøvede også at tage telefonen et par gange.

De lavede meget sjov med mig i pauserne, nu når jeg var praktikannten og den mindste, måtte jeg jo stå for skud som den, de lige skulle drille lidt. Selvfølgelig på den gode måde, med gode hensigter. Peder kunne altid en masse sjove jokes. Vi grinede alle af dem, fordi de i virkeligheden var utrolig dårlige, men det var det sjove i det. Vi spiste alle sammen frokost sammen og drak en masse kaffe, som sådanne voksne nu gør. På min sidste dag havde jeg selvfølgelig flottet mig lidt og været inde og købe rundstykker.

Ikke alt var lige nemt og da jeg skulle med vores søde sygeplejerske ind til denne søde og smilende, lidt ældre mand og skifte det her kateter blev jeg dårlig. Jeg stod selvfølgelig i baggrunden, helt koncentreret, og totalt opsat på hvor spændende det her var, som jeg aldrig havde set før ved nogen. Vores søde sygeplejerske står selvfølgelig og forklarer samtidig med at hun gør det. Men pludselig kan jeg mærke på min krop, at den begynder at sige fra og jeg får

det pludselig meget dårligt. Jeg vælger at sige, at jeg lige går ud i et kort øjeblik og får luft, **men jeg når kun lige at sætte mig, og så mister jeg kontrollen over min krop.**

Heldigvis ser sekretæren mig og får hentet noget vand til mig. Jeg forstod ikke rigtig, hvad der skete, da jeg overhovedet ikke synes, at det var slemt at se på.

Heldigvis var der flest gode oplevelser, f.eks. kom der en meget sød dame ind, som skulle have tjekket hendes tå, hvor der var gået betændelse i. Hun snakkede mere til mig end til sygeplejersken og da hun går, giver hun mig lige et sødt kompliment på vejen ud: "Sikke en fin kjole du har på."

Jeg er blevet så meget mere sikker på mit valg af uddannelse efter min praktik, men mere usikker på hvilken vej jeg vil gå, for at nå dertil, når der er så mange forskellige valg at tage, men noget der er helt sikkert er, at det er det fag, jeg vil arbejde med. **Om det så bliver sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, er jeg stadig i tvivl om.** Jeg ville ikke kunne se mig selv arbejde med noget andet end det her emne.

